

LÄTTSURFAT

Med sex möjliga kombinationer i samma paket kan du surfa i alla väder. Och det ska gå lätt. Vi drog ut i byig vind och testade att vindsurfa med brädan du kan anpassa efter alla förhållanden.

TEXT & FOTO MAX CARLGREN





Jag var liten och brädan var stor. Så kan man sammanfatta mina försök att vindsurfa på 80-talet. Jag orkade aldrig få upp seglet och bedömde vindsurfing som en omöjlig sport. I takt med att jag växte och rent fysiskt fick bättre förutsättningar att orka surfa krympte sporten i Sverige.

– Jag har kollat på siffror och 1996 var sporten död i Sverige, säger Johan Ekstedt.

Han började också på 80-talet, som 14-åring, men gav till skillnad från undertecknad inte upp. Han har medaljer från både SM och VM och har varit med i toppen i världscupen i OS-klass. Vi besöker honom i hans hem nära sjön Ekoln för att testa hans vindsurfingkoncept som han kallar Dynamic Windsurfing. För det har hänt en del med vindsurfingen sedan jag snabbt gav upp i slutet av 80-talet.

På 90-talet, när vindsurfing dog i Sverige, hade sporten testat sig igenom en mängd olika brädor. Det fanns långa smala med stora segel som du kunde få bra fart på och det fanns små sjunkbrädor där du var tvungen att komma upp i fart omedelbart för att kunna surfa. Och så är det än idag. Ska du hoppa i stora vågor i Frankrike ska du ha en liten bräda, ska du segla fort i mindre vind vill du ha en större, bredare bräda. Då står du stadigt och kan plana i så lite vind som 4-5 meter per sekund och ändå komma upp i farter kring 15 knop. Men slutsatsen är att det inte funnits en bräda som fungerar till alla förhållanden.

– Jag insåg det när jag sålt min proffsutrustning till en kompis. Jag stod på bryggan och såg honom misslyckas med surfen eftersom förhållandena var fel. Då föddes idén till en anpassningsbar bräda, säger Johan Ekstedt.

Väderprognoser i all ära, det är när du står nere vid

vattnet och känner vinden och ser vattnet som du vet vilka förutsättningar dagen kommer att bjuda på. Johans plan var att ta fram en bräda som du kunde anpassa på plats, ja till och med ute på vattnet.

Det tog några år och han tog hjälp av designstudenter men landade till slut i en egen idé med en bräda i tre delar



▲ Inne vid bryggan ser det lugnt ut, men så fort vi kommer ut är det byig vind. Med den mindre segelstorleken blir det mycket lättare att komma upp.

◀ Johan Ekstedt har surfat sedan han var fjorton. Tanken på en egen bräda kom för att han ville göra sporten enklare och mer tillgänglig.



För att slippa ha olika riggar är även seglet anpassningsbart

som är 80 centimeter bred och 265 cm lång i fullformat. Vill du ha en lite kortare bräda tar du av aktern och vill du ha en riktigt liten bräda för att köra hårt i vågor tar du bort sidorna och nosen och du har en liten bräda att hoppa i vågor med. Den minsta brädan är märkt med S som i small, den mellersta med M och den största med L som i large.

För att slippa ha olika riggar är även seglet anpassningsbart. Med en dragkedja kan du ta bort ett par decimeter på akterliket och få ett mindre segel i ett nafs.

– Under kurser som jag hållit har jag seglat upp till elever som haft problem och dragit av en kvadratmeter på några sekunder så att de kunnat segla lugnare, berättar Johan.

Samma vecka som vi besöker Johan väntar han sin första leverans av serietillverkade brädor. Det har tagit några

resor till olika platser i Kina där tillverkningen sker för att hitta rätt fabrik att arbeta med. En komplett bräda med rigg kommer att kosta runt 26 000 kronor. Det är dyrare än vanliga brädor, men Johans argument är förstas att du får flera brädor i en.

– Med tre brädor och två möjliga riggstorlekar har du motsvarande sex olika brädor, då är det inte dyrt i jämförelse, säger han och ler.

Efter att ha hängt med Johan en stund är det uppenbart att han inte arbetar med vindsurfing för att tjäna en massa stolar. Han älskar vindsurfing, det syns på långt håll när han slänger upp brädan på ryggen och går ned mot stranden för att lära mig att surfa. Brädan sitter som gjuten på axeln, han balanserar den vant med en hand helt utan ansträngning medan jag kämpar med en likadan bräda bakom honom under promenaden ned till vattnet.

▲ Seglet och masten väger några kilo. En stor del är genomskinlig för att förbättra sikten när du är ute och surfar.



▲ Två skruvar på sidan och en sprint i aktern håller ihop brädan. När du står på brädan och surfar märker du inte att den består av flera delar.



▲ Aktern skjuts av och då har du mediumstorlek på brädan. I hård vind och vågor tar du även loss sidorna och får den lilla brädan som du kan hoppa och trixa med.



▲ Seglet har lottor i båda delarna som överlappar över blixtlåset. Att minska seglet tar bara ett par sekunder och akterliket kan rullas ihop och fästas på brädan.

Plötsligt klarar jag att parera byarna när kraften i seglet minskar



Det blir än mer uppenbart att han levt livet på en bräda när han kliver ut på vattnet för att visa mig hur jag ska göra. Han styr brädan med pyttesmå rörelser i den byiga vinden. Glider ett par meter ut, visar hur jag ska ta upp seglet, hur jag ska vrida brädan i vinkel mot vinden och hur jag ska skota seglet och stå på brädan. Brädan och riggen rör sig precis dit han vill, till sist glider han långsamt in mot bryggkanten och stiger torrskodd i land med ett litet kliv.

Nu är det min tur. Trodde jag. Kollegan Anna Sandgren

▲ Namnet Dynamic Windsurfing kommer ur tanken att brädan ska kunna anpassas nere på stranden efter rådande förhållanden.

är med på bryggan, hon har surfat en hel del i tonåren, men har tagit en paus på runt 20 år.

– Får jag bara testa lite? säger hon.

Snart står jag och fotar Anna som bränner runt på sjön. Vinden är som sagt stark och byig men det är inga problem för Anna att surfa trots 20 års paus. Johan drar ut på en annan bräda och planar förbi i full fart. Efter en stund hoppar jag på Johans bräda med den större varianten av seglet på 7 kvadratmeter.

Johan coachar från bryggan och jag sliter på. Fötterna kring mastfoten för att ha bra balans, upp med seglet, korsa händerna och vrid brädan i rätt läge mot vinden. Sedan in med seglet och iväg. I teorin. De flesta gångerna hamnar jag baklänges i vattnet eftersom vinden är rätt tuff.

Efter en stund kommer Anna in och jag byter bräda till det mindre seglet och får en helt annan upplevelse. Plötsligt klarar jag att parera byarna när kraften i seglet minskar. För första gången i livet vind-surfar jag! Efter någon timmes träning kan jag i alla fall ta mig fram med hjälp av vinden. Det går inte fort och är inte vackert, men det går.

Johan håller kurser i windsurfing och rekommenderar förstås att du börjar så. Och jag är beredd att hålla med honom, oavsett om du kör Dynamic Windsurfing eller vanliga brädor. För det är en hel del att hålla reda på. När jag gör fel är det tungt och svårt, när Johan ropar mig till rätta från brygga blir det lätt och lite mindre svårt. Men ska du windsurfa är det vettigt att ha rätt teknik i botten. Och med ett segel som kan göras mindre kan även en nybörjare som undertecknad vara uppe och surfa i ett nafs. 🍷



◀ Johan sätter tillbaka akterliket med blixtlåset för att få riktigt bra fart när han ger sig ut.